

lieve ouder,

vandaag willen wij alle JFW-mensen
het aller allerbeste wensen
omdat het vreemde dagen zijn
leek ons een extra nieuwjaarsbrief wel fijn

we wensen jullie warme dagen
waarin je niet te veel hoort klagen
oost west
thuis is soms gewoon het best

dat de komende dagen en jaren
alles thuis vlotjes mag varen
zonder te veel zorgen of pijn
dat je vooral een gelukkige ouder kan zijn

wensen zijn vrolijk en speciaal
voor ons blijf je ideaal!
wel hebben we een warm verzoek
lees je vanavond met je kind een boek

niets zo gezellig als samen onder een deken
genieten van letters en het geteken
dat de auteur en de illustrator ons biedt
we hopen dat ook jij daarvan geniet

is jouw lieveling klein of groot
niets zo zalig als op de schoot
genieten van een mooi verhaal
met twee of drie maakt het extra speciaal

uit de bib of uit je kast
voor ieder een boek dat past
want met zoveel fantastische boeken
moet je echt niet zo lang zoeken

lees je één voor één een stuk
of biedt voorlezen het grootste geluk
wordt het eentje met veel zinnen
of maakt een prentenboek je warm vanbinnen

kies je een weetjesboek of ludiek verhaal
misschien een boekje in een vreemde taal
staat een stripboek op nummer één
of boots jij dieren na zoals geeneen

als je roept en dan weer fluistert
is iedereen aan de zetel gekluisterd
net voor het slapen nog even samen
je in een andere wereld wanen

is het lachen en dan weer huilen
zolang je kind bij jou kan schuilen
is samen genieten van een boek
ons klein maar fijn verzoek

veel liefs van deze kapoenen
groetjes en ook enkele zoenen
van het hele JFWteam
omdat we jullie zo graag zien

